

**PLUS FEDERATIE
DILBEEK**

VASTENVOETTOCHT



Tijdens de vastenvoettocht gaan we samen op zoek naar het licht dat God voor ons, christenen, kan zijn in het donker. We doen dit terwijl we samen onderweg zijn. Af en toe staan we stil en krijgen we een aanzet van waaruit we uitgenodigd worden om in gesprek te gaan met elkaar. Daar vinden we, ontvangen we antwoorden ...

De startplaats is aan de Sint Ambrosiuskerk te Dilbeek (Verheydenstraat). De afstand is \pm 4,3km.

Benodigheden: Goede schoenen en zaklamp (indien je 's avonds op stap gaat).

heel veel plezier en stapgenot gewenst!
de PLUSbegeleiding



VERTREK: EEN LICHT OVER DE AARDE

Bijbelverhaal: Het begin – Gen 1: 1-5

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

Toen zei God: “Er moet licht komen.” En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

Het eerste dat je in de Bijbel kan lezen, is dat God het licht maakte. Al de rest kwam pas later. Het licht gemaakt door God op die eerste dag verdwijnt gedurende de nacht, maar komt elke ochtend terug, elke dag sinds de dag dat het gemaakt werd.



HEB JIJ OOK ZO'N LICHT DAT NOOIT DOOFT? WIE OF WAT IS DAT LICHT VOOR JOU?

Vertel aan je medewandelaars hoe jij dat licht ervaart in je leven terwijl jullie de tocht starten.



ROUTE 1

VERTREK – STOP 1

Julie gaan samen op weg en vertel aan je medewandelaars hoe jij dat licht ervaart in je leven.



Loop naar het noorden op het Marktpllein, richting de Verheydenstraat

14 m _____



Loop de Verheydenstraat op.

81 m _____



Sla rechtsaf naar de Schoolstraat.

100 m _____



Sla linksaf naar de Roelandsveldstraat.

58 m _____



Ga rechtdoor richting het Roelandsveld.

58 m _____



Ga rechtdoor langs het Roelandsveld.

174 m



Scherpe bocht naar links naar de Molenbergstraat.

61 m



Scherpe bocht naar rechts naar de Ninoofsesteenweg/de N8.

3 m



Steek de Ninoofsesteenweg/de N8 over en ga vervolgens naar links.

2 m



Scherpe bocht naar rechts naar de Flettestraat.

100 m



Ga rechtoor op de Flettestraat.

400 m



Sla linksaf naar de Weidestraat.

260 m



Ga rechtdoor op de Kalenbergstraat.

73 m



Sla linksaf naar de Neerhofstraat.

76 m



Je Hebt de volgend stop bereikt.



STOP 1: WANNEER HET LICHT VERDWIJNT

Bijbelverhaal: Het water komt – Gen 7:17-24

Veertig dagen lang stroomde het water over de aarde. Het water kwam hoger en de boot kwam los van de grond. Er kwam steeds meer water. En toen het water bleef stijgen, begon de boot te drijven. En er kwam nog meer water. Zelfs de hoogste bergen kwamen onder water te staan. Ten slotte stond het water ruim 7 meter boven de bergen. Alles wat op aarde leefde, verdronk. Alle mensen verdronken, en ook de wilde en de tamme dieren en de vogels. Alles wat leefde en ademde, ging dood. God liet alles wat op aarde bestond, verdwijnen: de mensen, het vee, de kleine dieren en de vogels. Alles verdween van de aarde. Alleen Noach bleef over, en alles wat bij hem aan boord was.

De aarde stond 150 dagen lang helemaal onder water.

We lazen een stuk uit het verhaal van Noach. Hij krijgt van God de opdracht om een ark te bouwen. In die ark moet hij niet alleen zijn familie, maar ook alle diersoorten onderbrengen. De ark zal hen veilig houden terwijl God de hele aarde vernielt met regen. Wat moet Noach zich ongerust en bang gevoeld hebben. Hij kon alleen zijn gezin meenemen,

al zijn vrienden en familie zou hij verliezen. Beseffen dat God dit zomaar met de aarde kan doen en de mensen in de steek durft laten, moet beangstigend geweest zijn. Wat moet Noach bang geweest zijn voor de toekomst.



**HEB JIJ JE AL IN STEEK GELATEN GEVOELD?
WANNEER WAS DAT?**

**ZIJN ER OOK MOMENTEN GEWEEST DAT
JIJ IEMAND IN DE STEEK LIET? WANNEER,
WAT WAS DAT MOMENT?**

Onderweg naar de volgende stop mag je deze vragen beantwoorden met je medewandelaars.



ROUTE 2: STOP 1 – STOP 2

Jullie gaan weer samen op weg en beantwoord je de vragen “Heb jij je al in steek gelaten gevoeld? Wanneer was dat?” en “Zijn er ook momenten geweest dat jij iemand in de steek liet? Wanneer, wat was dat moment?” aan je medewandelaars.



Loop naar het oosten op de Neerhofstraat, richting de Dr. R. Lambrechtslaan

180 m _____



Sla linksaf naar de Dr. R. Lambrechtslaan.

50 m _____



Ga rechtdoor, volg de Dr. R. Lambrechtslaan.

350 m _____



Sla rechtsaf naar de Broekstraat.

350 m _____



Ga rechtdoor, volg de Broekstraat.

25 m _____



Sla rechtsaf om op de Broekstraat te blijven.

350 m _____



Ga rechtdoor om op de Broekstraat te blijven.

350 m _____



Ga rechtdoor, richting het grindwegje.

50 m _____



Je Hebt de volgend stop bereikt.



STOP 2: EEN SCHOUWSPEL VAN LICHT EN HOOP

Bijbelverhaal: Een belofte van God – Gen. 9: 8-17

Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: “Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.”

God zei verder: “Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.”

We lazen verhaal van Noach verder, en we komen nu aan het einde: het

moment dat Noach, zijn gezin en de dieren van de boot mogen. God maakte een belofte, Hij maakt er een verbond van. Een verbond is een vastgezette afspraak, bijna als een contract. Dit verbond beperkt zich niet tot Noach, het is eigenlijk ook een verbond met jou. De regenboog is een spektakel van licht en hoop. Zolang de aarde bestaat, zal God nooit meer de hele aarde verdrinken. Elke keer als er stormweer en veel regen is, zal Hij een regenboog in de wolken laten verschijnen.



**HOE VOEL JIJ JE ALS JE EEN REGENBOOG
ZIET?**

**WANNEER HEB JIJ AL EENS GEVOELD DAT JE
DEEL UITMAAKTE VAN DIT VERBOND?**

Wandel verder terwijl jullie de antwoorden op deze vragen delen met elkaar.



ROUTE 3: STOP 2 – STOP 3

Julie gaan weer samen op weg en beantwoord je de vragen “Hoe voel jij je als je een regenboog ziet?” en “Wanneer heb jij al eens gevoeld dat je deel uitmaakte van dit verbond?” aan je medewandelaars.



Loop naar rechts (richting het oosten).

52 m _____



Sla linksaf richting de Kapelstraat.

60 m _____



Ga rechtdoor richting de Kapelstraat.

90 m _____



Sla linksaf naar de Kapelstraat.

500 m _____



Sla linksaf naar de J. B. Brusselmansstraat.

100 m _____



Sla rechtsaf naar de Tuinbouwlaan.

120 m



Sla linksaf naar de H. Vergelslaan.

74 m



Sla rechtsaf langs de linkerkant van de beek.

(Dit stukje kan na een regenbui wel wat modderig zijn.)

120 m



Je hebt de volgend stop bereikt.



STOP 3: EEN LICHT VOOR DE WERELD

Bijbelverhaal: Gods Zoon was er al – Joh 1:1-7

In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft gewonnen van het donker.

Er kwam een man die door God gestuurd was. Hij heette Johannes. Hij kwam om te vertellen over het ware licht. Want alle mensen moesten in dat licht gaan geloven.

Weet je nog toen we aan het vertrek stonden, bij het begin... Het eerste was God deed, was licht maken, het licht dat nooit verdwijnt. Johannes geeft ons aan het begin van zijn evangelie geen klassiek verhaal over de geboorte van Jezus. Hij onthult ons iets over het begin van de aarde. Jezus was er van in het begin bij. "Hij is het licht dat nooit verdwijnt en wint van het donker."



**HEB JIJ AL EENS HET LICHT VAN JEZUS
ERVAREN?**

**HOE WAS HET VOOR JOU OM JEZUS IN JE
LEVEN TE ZIEN? WANNEER, WIE WAS DAT?**

Vertel aan je medewandelaars hoe jij dat licht ervaart in je leven terwijl jullie de tocht starten.



ROUTE 4: STOP 3 – AANKOMST

Jullie gaan weer samen op weg en beantwoord je de vragen “Hoe voel jij je als je een regenboog ziet?” en “Wanneer heb jij al eens gevoeld dat je deel uitmaakte van dit verbond?” aan je medewandelaars.



Loop rechtdoor (naar het noorden)

(Dit stukje kan na een regenbui wel wat modderig zijn.)

67 m



Sla linksaf richting de Smetsweg - voetweg DIL060

57 m



Sla rechtsaf naar de voetgangerstunnel.

50 m



Sla rechtsaf naar de Oudesmidsestraat

84 m



Sla linksaf, over de parking richting de kerk.

65 m _____



Ga rechtdoor, over de trappen naar de ingang van de kerk.

45 m _____



Je hebt de volgend stop bereikt.



AANKOMST: LICHT IN DE WERELD

Bijbelverhaal: Bijzondere taak van de leerlingen – Mat 5: 13-16

Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten jullie ook een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.”

In deze verzen uit de Bijbel geeft Jezus een heel duidelijke opdracht aan zijn leerlingen. Hij weet al dat Zijn leerlingen op een bepaald moment zonder Hem verder moeten. Ze krijgen de opdracht om met hun leven en hun daden de mensen te laten zien, wie God is. Het licht stopt niet bij Jezus, de opdracht stopt niet bij Zijn leerlingen; het is nu aan ons om het licht te vermenigvuldigen.



HOE KAN JIJ JE LICHT LATEN SCHIJNEN IN DEZE WERELD? HOE KAN JIJ JEZUS AAN DE MENSEN LATEN ZIEN?

Zet jullie nog even neer in de kerk om dit met elkaar te bespreken. Laat nadien jullie licht even letterlijk branden, steek een kaarsje aan. Schrijf een korte boodschap in ons gastenboekje.

Wat vond je van de vastenvoettocht?

Willen jullie misschien iets delen van jullie gesprekken?

Laat het ons gerust weten via ietskemeer@hotmail.com, Facebook of Instagram (@plus_federatie_dilbeek).

We zijn benieuwd!



**PLUS FEDERATIE
DILBEEK**

✉ ietskemeer@hotmail.com
🌐 plusfederatiedilbeek.be

🏠 Isabellastraat 37,
1703 Dilbeek

